

Van onze correspondent
ZWOLLE — "We hebben gewoon een flink stuk grasveld tussen de flats omgeploegd en er volkstruinen van gemaakt. Al die kunstmatige plantsoenen uit de jaren zestig, met rozenperkjes en enorme grastakken, daar moeten we van af. Nu kunnen de mensen zo uit hun flat hun eigen groenten kweken. En in andere wijken kunnen de mensen zelf schapen en kippen en geiten houden op de gemeentelijke gazonen. Dat gaat verschrikkelijk leuk. Dan zie je dat iedereen ineens vreselijk betrokken is bij de natuur."

Directeur G. Mostert van de Zwolse plantsoendienst is een man die niets liever ziet dan dat zijn stadsgenoten lekker staan te schoffelen in het openbaar groen. Van de nette gazonen en de perkjes vol afrikaantjes mogen ze van hem een tuin vol "onkruid" maken. De resultaten van zijn zending zijn zo langzamerhand te zien in Zwolle, waar de gemeentelijke kwekerij geen keurige perkplantjes, maar zaad van "wilde planten" aflevert aan wie voor zijn deur eens wat anders wil zien dan symmetrisch gesnoeid struweel dat op geen enkele manier thuisvoelt in het landschap dat de IJsselstad omringt.

Het liefst zou Mostert, zelf een late bekeerling die vroeger als directeur plantsoenen nog bordjes "Verboten het gazon te betreden" langs de strak afgestoken borders liet zetten, zoveel mogelijk IJsselloppen de stad binnen halen. Meidoorn en vlier en bossen schermbloemen in plaats van het gekweekte standaardspul uit de geijkte stadsplantsoentjes.

Plantsoendienst Zwolle ploegt gazonen tussen flats om

Afrikaantjes moeten wiken voor konijnen en groente

"Dat is groen waar je naar mag kijken en niet mag aankomen en daar heb je niks aan als je de mensens weer zelf wat verantwoording wil geven voor de natuur in de stad. Nu zie je nog vaak: "Dit is van mij, en dat daar is van de gemeente, dat mag wel kapot". Nou, het is te merken, daar waar de wijk zelf bomen en planten heeft gezet is de sociale controle ineens veel groter. Daar wordt veel minder vernield." Zo verrijzen in Zwolle tussen de flats steeds meer volkstuinjes en is er al weer een vierde dierenwei in voorbereiding.

"Eigenlijk niets nieuws, in de middeleeuwen kenden de dorpen ook al de scharreweiden waar je vee kon inscharen. Nu hou je ze natuurlijk voor de lol en omdat het voor de kinderen erg leeraarzaam is. Maar veel verschil is er verder niet. Als je eenmaal zo'n idee lanceert blijkt er ineens enorm veel animo voor te zijn. Er is zelfs iemand die er speciaal een ezeltje voor heeft gekocht. De dieren verzorgen ze zelf, de wei en de omrastering wordt door de gemeente ter beschikking gesteld."

Uitgangspunt van directeur Mostert is dat natuurbehoud begint anders worden ze gestolen. Verder

Plantsoendienst Zwolle ploegt gazonen tussen flats om

gaat het prima, al is er af en toe toch wel eens een schaap zoek, maar dat is een risico dat je moet nemen," aldus de heer Mostert. Vooral voor kinderen betekent de nieuwe manier van omgaan met het openbaar groen een waar avontuur. Niet alleen in de dierenwei, maar ook in de wilde boschages die overal ontstaan, kunnen ze zich heerlijk uitleven. "En de ouders zitten ontdekkertussen tussen hun eigen groente vlakbij de flat. Ook daar is toezicht, dat regelt de biologische tuinbouwvereniging. Sputen is in Zwolle al sinds een tijd vrijwel taboe, dus mag het ook in de volkstuinjes niet. Maar er wordt een goede voorlichting gegeven hoe je dan wel insecten en ander ongedierte buiten kan houden."

Ook in wijken waar geen tuintjes mogelijk zijn maar alleen wat boomjes en planten geeft de plantsoendienst voorlichting. Ook geeft men erfafspraak en hondepoepbestendige boomjes bij. In nieuwe wijken wordt niets geplant voor de bewoners er zijn. "Daar bespreken we samen wat er moet komen. We maken er wel eerst een plan voor, want zojuist verzinnen is niet ieders werk, maar de nieuwkomers kunnen er van alles aan veranderen. Maar ook daar hebben wilder planten de voorkeur." Een voorkeur die eigenlijk ook een beetje wordt opgedrongen? Mostert: "Och, nee. Kijk, ik zelf ben er al doende achtergekomen dat we met z'n allen fout bezig waren. En daar hebben we nou natuureducatie voor. Zelf doen in combinatie met een heleboel voorlichting."

"Daar maak je gewoon afspraken over. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in de vakanties niemand naar de perken omkijkt. Dan doen wij het weer. Grote gazonen en andere stukken die de wijk niet kan doen vallen onder het beheer van de gemeente. Voortdurende controle en begeleiding is nodig, dat is het verschil met Le Roy die in een paar plaatsen de bewoners hun gang liet gaan. Dat was vaak zo grootshalgig dat er niets van terecht kwam."

Aan het houden van dieren worden

overigens wel voorwaarden gesteld.

Mannetjes mogen er zelden bij en

tweemaal per jaar komt de dierenarts.

"Bovendien kan je niet alle

soorten dieren houden in dezelfde

wie. De konijnen zitten in hokken,

anders worden ze gestolen. Verder