

# LOUIS LE ROY GENIET VAN ZIJN WILDERNIS

Van een onzer verslaggevers

**O**RANJEWOUD — De lente is een openbaring in de wildernis rondom het huis van de Friese architect Louis le Roy. Een boeiende en ongewone afwisseling van bomen, struiken en planten komt hier tot leven.

Louis le Roy geniet daarvan zoals een ander van de eerste sprietjes gras op zijn gladgeschoren gazon of de eerste tulpen in zijn keurig aangeharkte bloemperkjes. Le Roy houdt niet zo van die eentonige tuintjes en plantsoentjes. „Laat maar groeien, wat groeit”, is zijn principe.

Zeven jaar geleden liet hij de natuur rondom zijn huis haar gang gaan, **zodat hij** nu temid-



den van een bekoorlijke en weelderige wildernis woont.

Le Roy wil de band tussen de mens en de natuur herstellen. Verschillende gemeenten geven

★ *Tuinarchitect Louis le Roy  
....lente in de wildernis....*

hem daar, bij de aanleg van openbaar groen, nu gelegenheid toe.