

Ontmoetingen in Nacht van de Ecokathedraal

MILDAM

Vuren, poëzie, stilte, muziek, fotograferen, reflectie tijdens de langste nacht. Op een magische plek verlicht door de volle maan, vuren en fakkels. Midwinter vieren bij de Ecokathedraal, dat gebeurt op 21 december. Het idee ontstond tijdens het Tijd-symposium van Stichting Tijd om op 21 december een ontmoeting te organiseren. Iedereen die de magie van de Ecokathedraal wil ervaren is welkom. De bijeenkomst begint om 18.00 uur en duurt tot middernacht.

Bijdrage

De bezoekers kunnen bijdragen wat ze willen. Kook een onvergetelijke soep, maak glühwijn, pof kastanjes, vertel een verhaal, ga in dialoog over de tijd, vertel je dromen, geniet van de stilte,

maak muziek, fotografeer of kom gewoon om te ontmoeiten.

Als entreebewijs dient deze avond een fakkelt. Bij de inschrijving kan men aangeven wat hij of zij wil bijdragen aan deze bijzondere bijeenkomst. Geheel in de traditie van de Ecokathedraal laten de organisatoren deze ontmoeting organisch ontstaan. „Neem dus alles mee wat je ter plaatse graag zou gebruiken.”

Aanmelden

Aanmelden kan via facebook op de Nacht van de Ecokathedraal-pagina, maar aanmelden kan ook door een mailtje te sturen naar de organisatoren Hems Zwier of Elske Riemersma. Elske Riemersma (elskeriemersma@zonnet.nl) of bij Hems Zwier, (hems@me.com).



De nachtfoto is van Foto Jan Mellink van de FotoFabryk