



**GISTEREN**  
**MAAKTE** ik een wandelingetje door het Groninger Stadspark, u weet wel, dat grote stuk groengebied ten westen van de Paterswoldseweg, dat park, waar we met zijn allen zo trots op moeten zijn. Ik ben er 'zeer bewust' door

heengelopen. Eerste conclusie, het is een mooi park, waar we dan ook trots op mogen zijn. Het enige waar ik steeds hinder van ondervond was, wat onze gemeentelijke groenreinigers (de afdeling plantsoenen van de dienst openbare werken) er allemaal hebben uitgespookt. Ecologen zouden het allemaal wat mooier kunnen zeggen, maar ik heb me wat geërgerd aan het rigoureuze werk van deze plantsoenenmensen, nadat een of andere baas van hen op het idee was gekomen, dat de boom- en struikpartijen uitgedund moesten worden.

De mens moest weer ingrijpen in een al aardig op gang gekomen zijnd natuurlijk proces. Het aantrekkelijke van het Stadspark vond ik namelijk altijd de dichte, wilde — haast echt natuur-

# Wat doet gemeente? Ze zet puntdraad om perkjes

lijke — begroeiingen.

Volgens de heer Steenhuizen van de afdeling plantsoenen was het echter allemaal nodig geweest. In dit „bosplantsoen” bevond zich veel dood hout. Door alle struiken tot de grond toe af te kappen wordt jong hout weer teruggekregen. Over een paar jaar zal alles er weer „als echt” uitzien. Da's een mooi vooruitzicht.

D'R WAS NOG iets wat me opviel. Dat gebeurde, toen ik langs het ijsstadion liep. Vorig jaar stond er nog een aantal prachtige, grote bomen. Maar ja, omdat men bij de gemeente nog steeds niet dié mentaliteit schijnt te hebben, dat we bomen moeten sparen waar dat mogelijk is, is men op zo'n degelijke manier aan het tegelleggen geslagen, dat een stuk of drie bomen het loodje hebben gelegd. Iedereen weet zo langzamerhand toch wel, dat

je bomen, die gewend zijn in het vrije veld te staan, niet tot aan de stam toe met tegels moet inbouwen. Nou de gemeentelijke stratenleggers hebben 't wel gedaan, de belangrijke functie van de wortels werd tot (bijna) nul teruggebracht en vandaag of morgen zullen de bomen wel omgekapt worden. Net zoals vorig jaar een groot aantal bomen voor de Martinihal.

Nou mogen plantsoenenmensen nog zo pleiten voor het openbare groen, maar als je de mentaliteit niet hebt groen te handhaven — koste wat kost — dan kun je beter je mond houden en eerst eens het rapport Groningen Groen van de Groninger PvdA doorlezen.

De bomenkapperij in het Stadspark is voorlopig toch nog niet afgelopen, want er wordt een hele mooie westelijke ringweg doorheengelegd, ten oos-

ten van de renbaan. Als je ziet hoeveel bomen daarvoor moeten sneuvelen, dan rijzen de haren je te berge. Tja, de auto is nog steeds sterker dan de boom.

**OPENBARE WERKER** nummer 0 één, wethouder Piet G. van Delden is oprecht ongerust over vernielingen die met name in de noordelijke stadswijken aan het groen worden aangericht. De plantsoenenmensen overhandigen hem regelmatig lijsten met hoeveel bolbegonia's, rozen en weet ik wat voor bloemen nog meer vernield zijn. En wat doet de gemeente: ze spant puntdraad om die bloemperkjes.

Dat is natuurlijk de oplossing niet. De gemeente zou zich moeten afvragen of zij de groenaanplant in deze wijken wel juist heeft aangepakt. Dan zou zij tot de conclusie moeten komen, dat het goed fout is gedaan. Het groen in deze wijken is alleen maar kijkgroen. Je mag er naar kijken, maar aankomen niet. En dat is natuurlijk een fout uitgangspunt.

Gelukkig wordt bij Lewenborg ene Louis Le Roy ingeschakeld, een kundig ecooloog uit Oranjewoud (Heerenveen). Die predikt het beginsel van de verruwing. Dan is een bolbegonia meer of minder onbelangrijk.

In de noordelijke stadswijken is misschien nog iets goed te maken.