

Onze tuin 'n ratjetoe!

TUIN

DOOR MEVR. A. C. MULLER DEERDA

In deze tijd van gelijk-vormige voortuintjes,

waar 's zomers afrikanen, rode salvia's en lilablauwe ageratums de aanblik beheersen, een cliché dat zich tot vervelens toe herhaalt, voelen wij ons met ons allegaartje van natuur en cultuur wel wat uit de toon vallen. Aan de andere kant helpen we door onze opvattingen misschien ook weer de lieden, die aarzelen of ze toevallig opgekomen zaailingen van de een of andere geheimzinnige

plant zullen uittrekken of laten staan. Begin maar met 't laatste en als 't effect van de eenmaal bloeiende plant niet bevalt kan ze er altijd nog uitgetrokken worden.

Er zijn bezoekers die verrukt zijn van onze tuin waar kris, kras alles door elkaar staat. Bewust uitgekozen planten en heesters naast allerlei spontaan opgekomen materiaal, waardoor een bepaalde beweging ontstaat en er ook altijd wat te ontdekken valt. Anderen vinden 't wat rommelig en te weinig op het sortiment van de kwekers afgestemd, terwijl weer een andere categorie meent dat we wel een klein tikkeltje de ecologische kant opgaan, maar toch nog de natuur te weinig voorrang geven boven de cultuur. Je kunt het toch niet iedereen naar de zin maken en uiteindelijk hebben we onze tuin voor ons eigen plezier.

Dichte haag

Op de rand langs het hek tegen 't trottoir aan bloeiden de vorige zomer de wilde teunisbloemen zo weelderig dat er een dichte haag door was ontstaan, waar de klimroos New Dawn door kwam gluren. 't Was werkelijk een bezienswaardigheid en omdat de natuur hier haar zaad liet ontkiemen wisten we vooruit dat het dit jaar weer heel anders zou zijn. Wel even een teleurstelling als je dan maar één teunisbloem ontdekt, maar aan de andere kant van 't hek tronen nu twee statige planten van het vingerhoedskruid als wachters bij de ingang. In 't vroege voorjaar ontdekten we daar tegen de stenen rand toeven Maartse viooltjes. Nooit in de buurt gehad. Daarop volgden bossen klaprozen, die we wel erg moesten nalopen om ze een poos in de bloei te houden. Verder schiet er een scharlei naar voren die haast niemand kent en grote groepen Silene armeria, die zich ook tussen de trottoirtegels hebben uitgebreid. Als je er zelf een zaadje tussen zou drukken was 't zeker tot mislukking gedoemd.

Ondanks die wilde flora staan er toch heel veel cultuur-



● Ze maar hoog opschietend vingerhoedskruid in de donkere stadstuin maskeert de huisblokken.

planten in onze tuin. Voor een tuinman niet aan te beginnen want elke centimeter wordt benut.

Boek

Daar moesen we aan denken bij het lezen van „Natuur uitschakelen. Natuur inschakelen" van Louis G. Le Roy, uitgave ANKH - Hermes, het pas verschenen boek van deze Heerenveense tekenleraar, die zich met zijn gehele hart inzet voor verbetering van het milieu. Hij laat ook geen centimeter onbenut in zijn eigen tuin, maar hij doet heel wat meer dan wij in ons kleine wereldje. Hij trekt ten strijde tegen vele ingerepen in de natuurlijke ordening. Zijn boek is een duidelijke waarschuwing dat door de techniek de natuur alle kans wordt ontnomen. In zijn ontworpen project Kennedylaan te Heerenveen past hij een zo groot mogelijke diversiteit aan planten toe als gevolg waarvan de verscheidenheid van insecten en vogels ook toeneemt.

Dit boek is eigenlijk vol tragiek, maar het kan vele lezers en vooral stedenbouwkundigen tot nadenken stemmen en dat zal ongetwijfeld de bedoeling van Le Roy zijn geweest!